

## Met sprookjes het jaar rond deel I De herfst.

In de natuur wordt het koud, donker, nat en mistig. De vakanties zijn voorbij en de tijd van werken en leren, maar ook van lezen, van bezinning op het beleefde en van de voorbereiding op de winter is begonnen. De herfst heeft helden nodig. Alle mensen hebben in hun ziel en geest zowel een mannelijke als een vrouwelijke kant. De ontwikkeling van onze mannelijke kant tot held begint in september en oktober met zijn bevrijding door twee meisjes vanuit de grote donkere beer en de boze dwerg in 'Sneeuwwitje en Rozerood'. Onze innerlijke man wordt moedig en sterk in oktober en november en brengt de verlossing van de wildeman 'IJzerhans'. Ons aller blijde gelukskind in de laatste herfstmaand, wordt in 'De drie gouden haren van de duivel' door allerlei moederlijke vrouwen geholpen en is ten slotte zelfs de duivel te slim af. Met dank aan de sprookjesgroepen die het werken aan sprookjes tot een feest maken en aan Rob Tuk van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, die er een boek van maakte. Marianne Carolus, zomer 2024, Balk.

Uitgever:  
Vereniging voor Vrije Opvoedkunst

ISBN 978-90-76156-11-8

# Herfst



# en Helden

Marianne Carolus